

Geachte leden van de gemeenteraad,

Ik schrijf u naar aanleiding van de moeilijkheden rond de "scholenschuif" in Tanthof.

Eén van de belangrijkste onderliggende bronnen van deze problemen is dat het gemeentebestuur meegaat in de wens van de scholenkoepels om de drie nominaties in gelijke verhoudingen te huisvesten in de wijk. Meer dan 2/3 van de bevolking in Tanthof beschouwt zich als niet-kerkelijk (onder jonge gezinnen is dit getal waarschijnlijk groter, de trend is in elk geval dat dit aandeel groeit). Op de scholen van christelijke en katholieke denominatie is ca 50% van de leerlingen niet-kerkelijk. Desondanks zijn de vertegenwoordigende schoolkoepels overeengekomen "de koek gelijk te verdelen", iets wat meer op het resultaat van een machtsstrijd lijkt dan op de gepropageerde samenwerking.

De met de mond beleden samenwerking zou immers goed kunnen leiden tot een verdeling, meer overeenkomstig de demografische cijfers, bv in beide wijken één openbare en één samenwerkingschool (waarin christelijk en katholiek samengaat): dat is geen luchtfietsrij, maar iets wat in andere steden al gebeurt. Echt progressief zou zijn om in die scholen ook ruimte te geven voor de nieuwe denominatie, nl het islamitisch onderwijs. Andere optie is de denominatie geheel los te laten en in de beide delen van Tanthof één school neer te zetten en het onderricht in de diverse normen en waarden in de hele school te implementeren.

Het plan van de scholenkoepels om op één locatie in Tanthof samen te gaan zou tot teloorgang van het Abtswoudse Park of van de Kinderboerderij/Kindertuinen leiden en de structuur van de wijken Tanthof ontwrichten: een groot offer voor een idee fixe. Ik wil ervoor pleiten dit idee fixe van de scholenkoepels niet verder te faciliteren en de huidige stagnatie, die daar het gevolg van is, te doorbreken: de kinderen van Tanthof hebben na al die jaren praten en rapporten schrijven mogelijk meer baat bij feitelijke modernisering van de huidige scholen.